

The Friendship Societies

curious

04 Okt 08

Australien Kanada Nya Zeeland USA



I Niagaras skugga

Warbirds över Wanaka

Danska vattenfall i New York

Sydney Walks

Utgiven av

**World Association of
Friendship Societies**
CURIOUS
ISSN 1890-4041
Nr. 4 (Oktober 2008)
Upplaga: 20 000

Ansvarelig utgivare
Frans Erve

Redaktion
Jørgen Dieckman Rasmussen
Frank Haga

De i artiklarna framförda
åsikterna är författarnas och
delas inte med nödvändighet
av utgivaren. Redaktionen för-
behåller sig rätten att redigera
och förkorta artiklar och inlägg.
Omtryck med tydlig källangiv-
ning är tillåten.

Layout och tryck
Target Reklamebyrå AS
v/ Ingrid Reime,
ingrid@target-reklame.no

Vänskapsföreningarna / WA
Postbox 16
5500 Middelfart
Tlf. 40 40 72 12
post@curiousexplorers.dk

Vänskapsföreningen Danmark
Aus NZ
Frans Erve
frans.erve@curiousexplorers.dk

Can USA
Jørgen D. Rasmussen
jorgen.dieckman.rasmussen@
curiousexplorers.dk

Vänskapsföreningen Sverige
Can USA
Axel Sandahl
axel.sandahl@curiousexplorers.se

Aus NZ
Erwin Apitzsch
erwin.apitzsch@curiousexplorers.se

Vänskapsföreningen Norge
Frank Haga
frank.haga@curiousexplorers.no

www.curiousexplorers.dk
www.curiousexplorers.se
www.curiousexplorers.no

curious
explorer

Vi behöver dig!

Vänskapsföreningarna behöver dig och din kunskap. Har du kört bil i Kanada, flugit i luftballong i Australien, hyrt sommarstuga i Texas eller studerat i Wellington? Eller vet du en massa om att resa med barn, på motorcykel eller färdas till fots? Detta är bara exempel på det slags kunskap vi behöver i Vänskapsföreningen. Andra medlemmar kan bli kloka av din erfarenhet, och du kan få berätta om den gången du mötte en wombat eller fick tillfälle att delta i en pow-wow.

Om du har erfarenheter, som du tror andra medlemmar kan ha glädje av, så skicka ett mejl till post@curiousexplorers.se. Skriv vad dina kompetensområden är, och om vi får lov att hänvisa andra medlemmar till dig. Du kan också dela med dig av dina erfarenheter på vårt medlemsforum www.curiousexplorers.se eller skriva en artikel och skicka till oss.

Vi ser fram emot att höra från dig.



4 I Niagaras
skugga



8 Warbirds över
Wanaka



10 Vattenfall i
New York



13 Sydney
Walks

Vänskapsföreningen

Höstens aktiviteter inleddes med en Australiendag i Karlstad med information om föreningen, australisk folkmusik, möjlighet att prova didjeridu och avslutades med två föredrag, ett om australisk fotboll och ett om Sydney. Dessutom fanns det möjlighet att provsmaka och köpa australiska delikatesser och kryddor.

Senare under hösten arrangerar vi tillsammans med Vänskapsföreningen för Kanada och USA två intressanta temakvällar i Göteborg och Lund om Jorden Runt-resor i samarbete med My Planet (se separat information). Förutom praktiska tips i samband med en Jorden Runt-resa gör vi spännande nedslag i de fyra destinationsländerna. I slutet av november planeras en Australiendag i Stockholm.

Föreningens uppgift är att förmedla kunskap och ge sina medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer. Resandet har förändrats genom åren och vår målsättning är nu att tillsammans med reseföretag och andra intressenter fortsätta att utveckla såväl individuella som gruppresor till exotiska platser i Australien och Nya Zeeland. Australiens nordiska turistkontor, som tidigare fanns i Stockholm, har lagts ner och alla resenärer

som önskar information och hjälp kan nu vända sig till oss.

Vår ambition är att utveckla hemsidan www.curiousexplorer.se - till ett levande forum med unik information om Australien och Nya Zeeland, resebloggar, nyhetsbrev och annat matnyttigt. För att detta skall förverkligas fordras ett aktivt deltagande från våra medlemmar. Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen och hoppas på förståelse för att allting än så länge inte fungerar perfekt. Men vi är definitivt på rätt väg och önskar en livlig kontakt med våra medlemmar. Inför nästa verksamhetsår är vi tacksamma för förslag på aktiviteter och hur servicen till medlemmarna kan förbättras.

De olympiska spelen i Peking har avslutats. Det gick ju inte så bra för Sverige – inte ett enda guld. Desto bättre gick det för Australien, som med 14 guld, 15 silver och 17 brons kom på sjätte plats i den inofficiella nationstabellen och Nya Zeeland, som slutade på 25:e plats med 3 guld, 1 silver och 5 brons. Vi gratulerar och gläds med dem!

Erwin Apitzsch
Ordförande ANZFS

WA är:

- Canadisk-Amerikansk vänskapsförening för Danmark.
- Australisk-Nya Zeeländsk vänskapsförening för Danmark.
- Canadisk-Amerikansk vänskapsförening för Sverige.
- Australisk-Nya Zeeländsk vänskapsförening för Sverige.
- Canadisk Amerikansk Australisk Nya Zeeländsk vänskapsförening för Norge.

En attraktion i Niagaras skugga

En av Kanadas riktigt stora turistattraktioner är Niagara Falls. Alla som besöker östra Kanada inkluderar denna stora sevärighet i resplanerna. Och inte utan orsak – de imponerande vattenfallen är ett absolut måste, när man är i de trakterna i Kanada.

Niagarafallen sägs också vara en plats där man ska tillbringa en hel dag, och det kan vara en bra anledning till att komma tidigt på dagen. Då är det oftast lättast att ta sig runt, för köerna är kortast på förmiddagen, när de flesta turister ännu inte kommit fram. Före lunch är det kanske bara en timmes väntetid för att komma med Maid of the Mist, som tar sina många passagerare på seglats inpackade i rejäla, blå regnrockar ända in under vattenfallet, så långt som båten har motor-kraft att pressa sig fram. Eller så kan man iklädd tunnare och gula regnrockar gå ner under jorden och in under vattenfallen i

den tunnel som har byggts för det ändamålet. Och man kan också ta sig över till den amerikanska sidan för att uppleva de något mindre American Falls.

Vare sig man gör det ena eller andra, kan nackdelen vara, att man troligen får gå med våta fötter och lite våta kläder en hel dag, för trots regnkläderna undgår man knappast fuktigheten, på ett eller annat sätt. Om vi inte talar om en varm sommardag, kan det bli en halvlång dag innan man får tillfälle att se forsen i aftonbelysning.

Ytterligare en attraktion vägg i vägg

Av ovannämnda skäl är det kanske en bra idé att hitta alternativa saker att lägga in i programmet när färden går till Niagara Falls. En trevlig stad att besöka på resan är Niagara on the Lake, som har en mycket trevlig huvudgata. En annan möjlighet är att stanna vid någon av de många vingårdarna som faktiskt ligger alldeles intill Niagara. Kanadensiskt vin är kanske inte så känt utanför Kanada, men det produceras faktiskt fantastiska viner av hög kvalitet. Och det är också från detta område, det mycket välsmakande,

Bogserbåt och pråm vid sluss 3.





Utsikten mot Lake Ontario från sluss 3.

men också ganska dyra dessertvinet Ice-wine från Inniskillin Winery kommer. Inniskillin har avdelningar både i Niagara och Okanagan Valley i British Columbia. Se <http://www.inniskillin.com>.

Närmare till hands är kanske att ta en tur till The Welland Canal, som inte bara ligger väldigt nära forsarna, men som också är viktig att känna till för att förstå hur båttrafiken mellan Lake Erie och Lake Ontario går förbi de 51 m höga Niagara-fallen. Det har för övrigt också byggts utsiktsplattformar och Visitor Centre, som gör det möjligt för turister och båtintresserade att följa med trafiken från mitten av april till slutet av oktober/början av november. Under vintermånaderna är kanalen stängd för båttrafik.

Startade 1824

Welland-kanalens historia går tillbaka till 1824, när William Hamilton Merritt påbörjade ett kanalbyggande, bl a för att reglera strömningen av vatten förbi sina fabriker. Den första kanalen gick från Port Dalhousie vid Lake Ontario söderut längs

Twelve Mile Creek till St. Catherines, varifrån den hade en mycket krokig färd över Niagara Escarpment till Port Robinson vid Welland-floden. Kanalen öppnade 1829 på exakt samma datum som arbetet påbörjades.

Här rörde det sig om ett stort ingenjörskonst, men naturligtvis en mycket mindre kanal än den vi ser i dag. Man talar om inte mindre än fyra kanaler i den samlade kanalhistorien, där byggandet av den nuvarande kanalen påbörjades 1913 och avslutades 1932. Vid den sista ombyggnaden ändrades placeringen ytterligare en gång, så att kanalen rinner norr om St. Catherines direkt norrut mot Port Weller. Totalt är det åtta slussar, varav slussen vid Port Colborne har till uppgift att utjämna det varierande vattendjupet i Lake Erie. Kanalen är nu 7,6 m djup, och slussarna är 233,5 m långa och 24,4 m breda.

Livlig aktivitet

Den 42 km långa kanalen rinner i dag från Port Colborne, Ontario vid Lake Erie till



Port Weller, Ontario, vid Lake Ontario och är en del av den så kallade St. Lawrence Seaway. Port Colborne ligger 99,5 m högre än Lake Ontario, och denna skillnad utjämnas via kanalens åtta slussar. Varje år fraktas det 40 000 000 ton gods genom kanalen av ca 3 000 fartyg av olika storlek. Godset kommer bl a från Detroit, Michigan, och Cleveland, Ohio, och andra ställen med tung industri samt Ontario, och bidrog ursprungligen till att lägga grunden till en storhamn i Montreal. Där skickades många laster vidare på oceanfartyg ut i den stora världen.

I dag kan man följa trafiken vid bla sluss nr. 3 vid St. Catherines, där det finns ett stort Visitor Centre med utsiktsplattform. På grund av terrorhoten har ett staketskydd satts upp, men man har fortfarande bra och gratis utsikt, så att man kan följa den livliga båttrafiken.

Text och foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen, ordförande i Kanadensisk-Amerikanska vänskapsföreningen i Danmark

Forsendelser fra Skandinavien til Australien, New Zealand, Kanada og USA arrangeres.

Retur forsendelser kan arrangeres efter nærmere aftale.

Medlemsrabat: 5% - 10%

GJESSING SHIPPING APS.

Nordsøvej 15
DK 2100 København Ø.

Telefon 45-39271712
Fax 45-39271800
E-mail: jens.lindgreen@tiscali.dk

Vin Down Under tilbyder i samarbejde med Australsk/Nya Zeelandsk Venskabsforening en vinklub med fokus på dette store spændende område.

Vi er klar omkring primo oktober med Europas største udvalg af vine fra Down Under. Små kvalitetsproducenter med ret unikke vine, som vi er ene om forhandle i Europa.

Læs mere på www.australsk-newzealandsk.vinklub.dk eller www.vindownunder.dk om arrangementer/historier mm.

Vinene kan pt. leveres i Danmark og Sverige.

VinDownUnder

Rønhøj 48
9310 Vodskov
info@vindownunder.dk



Warbirds över Wanaka

International Airshow 2008

År 1988 flög Warbirds för första gången över Wnaka (WOW), som ligger vid Nya Zeelands fjärde största sjö Lake Wanaka.

Det är lätt att komma till Wanaka från Queenstown (117 km), och det tar ca 1½ timme, om man tar den längre vägen förbi Cromwell. Vi kunde dock välja den kortare, som är betydligt krokigare och smälare. Vägen går över berget Crown Range, men hyrbilsföretaget i Ørkenstorm förbjöd oss att ta den, eftersom den på vissa ställen är grusväg, och uthyrningsföretagen tillät oss inte att köra på dem. Det var inget annat att göra än att lyda.

Den väg vi valde var det dock inget fel på, den var mycket vacker med många fina sevärdheter. Man får köra 100 km i timman, men det kändes alldeles för fort. Vi – min fru Else och jag – valde att hålla oss mellan 70-90 km i timmen att som hemma i Sverige, men tror du inte vi blev omkörda? Tempot på de nyzeeländska

vägarna är högt efter svenska förhållanden och därför sker det många olyckor.

Wanaka kan man skriva mycket om, men det bästa är att besöka platsen, eftersom vädret för det mesta är mycket behagligt. Wanaka betyder »själens förnyelse« på maori och man känner det nästan så när man är där.

Varför Nya Zeeland?

Hur kan det komma sig att man reser runt halva jordklotet för att uppleva en annorlunda flyguppvisning när det finns EAA Oshkosh, Sun Fun Fly-in USA och Flying Legends UK, som ligger närmare än Nya Zeeland? Jo, man har ett mycket stort intresse för flyg samt en dotter som bor och arbetar i Nya Zeeland.

Själva resan till Nya Zeeland var en ren transport (för 18:e gången), och den gick från Kastrup-Frankfurt A.M. till Singapore, där vi övernattade, och därefter till Sidney-Christchurch och till sist Quenstown, där vi övernattade på Sherwood Manon, Goldfield Heights i Frankton strax utanför flygplatsen, som



ligger vid väg 6A mot Queenstown. Vi kom fram vid 18-tiden, och det var ett riktigt bra hotell för trötta resande – lugnt och trevligt med god mat, fin service och en vidunderlig utsikt över Lake Wakatipu.

Nästa dag körde vi den sista etappen till Wanaka, vilket inte vållade oss några problem. Vid infarten till Wanaka passerade vi flygplatsen, där uppvisningen skulle äga rum dagen efter (långfredag). Vi körde direkt vidare till vår, i förväg bokade ,B&B alldeles vid Lake Wanaka. Det visade sig vara den perfekta platsen med god mat och en vänlig värdfamilj. När vi hade installerat oss, tog vi bilen och körde ut till flygplatsen för att sondera i förväg. Det gav oss en del tips för de kommande tre uppvisningsdagarna. Redan vid denna tidpunkt kunde vi ströva fritt omkring, utan att det var alltför mycket folk. Och vad fick vi se och framförallt höra? Douglas DC3, Catalina, Hercules, Vampire, Hawker Hurricane, Mustangs, Corsari, Curtiss m.m. som är mycket kända Warbirds även här hemma i Sverige. Dessutom var det en hel del gamla ryska

flygplan i aktion, vilket är mycket intressant för en flygentusiast. Motorljudet från dessa maskiner hade ett karaktäristiskt smällande drag över sig, som vi inte känner till från västvärldens sköna, sjungande ljud från Merlin och Twin Wasp-motorerna.

Det var faktiskt också ett svenskt inslag. Två stycken kronomärkta KL-35 SE-BPT och SE-BPU, som Håkan Wijkander och Stefan Sandberg flög i formation tillsammans med tio andra flygplan från 1930-talet.

Något som överraskade publiken mycket var när The Royal Australian Air Force F-111 Strike Aircraft Super Sonic kom in på arenan från ingenstans och levererade en suverän uppvisning i både hög och låg fart och avslutade sin uppvisning med en spektakulär, synlig dumpning av bränsle i en lång eldsflamma.

Jag har försökt återge WOW i koncentrerad form, som jag upplevde det. Det finns utan tvivel mer att tillägga och fler programpunkter och flygplan att skriva om.



Men det är nog bäst att stanna här, annars är det stor risk för upprepningar.

Under påsken 2010, från och med den 2-4 april, kommer Wanaka återigen att invaderas av många flygentusiaster, när Warbirds över Wanaka änengång utför sin fantastiska flygshow.

Den fortsatta resan

Vi lämnade Wanaka med saknad och hopp om att återvända. Innan vi lämnade bilen i Queenstown, körde vi till den lilla staden Arrowtown, som ligger strax norr om Queenstown. Arrowtown är en idyllisk stad och nog mest känd som gammal guldgrävarstad med tidstypiska byggnader. Väldigt pittoreskt och en upplevelse man inte glömmet i första taget.

Det var inga problem att återlämna bilen med full tank och efter bara några timmar satt vi på flyget till Auckland, en flygtur på ca. två timmar. Där väntade vår dotter på oss, och det var skönt att få träffa en av sina kära. Efter några vidunderliga veckor på Nordön med svenskt vårväder var det dags att återvända till Sverige i slutet av april, där vi kunde fortsätta att njuta av en spirande vår.

Flygresan hem gick över Sidney, som hade ett klart och fint sommarväder, och inflygningen över staden ska jag

«Jag har försökt återge WOW i koncentrerad form, som jag upplevde det»

sent glömma, eftersom utsikten var helt enastående. Jag hade haft sådan tur att få en fönsterplats och tog snygga bilder av Harbour Bridge och Operahuset. Efter några timmars väntan bar det direkt hem via Singapore-London Heathrow, där vi bytte flyg till Kastrup. När vi var på Nya Zeeland, talades det mycket om Heathrows nya Terminal 5 och alla de problem som uppstod med tanke på bagagehantering mm och tidvis stängning av terminalen. Vi kunde inte undvika att spekulera i hur det skulle gå med vårt bagage på Kastrup, men det var inga problem: Om Terminal 5 kan vi bara säga, att den fungerar väl även om det är en stor terminal.

Efter en så lång och upplevelserik resa på ca sex veckor gäller ordspråket: Borta bra, men hemma bäst!

Text och foto Walther Vetterlein, Markaryd, Sverige





Vattenfallet under Brooklyn Bridge.

Danska vattenfall i New York

Att New York och vatten är nära popplade till varandra, överraskar inte besökande i storstaden, för Manhattan är som bekant en ö, omgiven av East River och Hudson River. Men danska vattenfall?

Anledningen är ju också ganska speciell och beror på den danska konstnären Olafur Eliasson (f.1967), som under perioden 26 juni till 13 oktober, 2008 ger sitt bidrag till storstadens utsmyckning av det offentliga rummet längs kusten på Lower Manhattan, Brooklyn och Govenors Island. Tre av vattenfallen står fritt, men mest spektakulärt är ändå vattenfallet som ligger under Brooklyn Bridge. Ser man det direkt framifrån, där byggnadsställningen på baksidan är dold, ser det nästan ut som om bropelaren blöder.

I detta fall begränsar bron vattenfallets höjd – det högsta vattenfallet är det på Govenors Island närmast Frihetsgudinnan. Det är nästan 38 m högt. Det minsta av fallen är ca 30 m högt. Tillsammans pumpas 140 000 liter vatten i minuten eller 8 400 000

liter vatten i timmen genom systemet. Det kräver naturligtvis en viss energiåtgång – av samma skäl stängs vattnet av på natten, och i övrigt drivs pumparna av «grön energi». Och i händelse av extrem vind eller värmebölja stängs vattnet också av.

Sommarens attraktion

New York City Waterfalls har varit sommarens attraktion i New York, efetsrom de är synliga från den östliga delen av Lower Manhattan. Dessutom går flera olika båturer förbi dem, bla New York Taxi Waterways och Circle Line. På den sistnämnda turen ger konstnären själv en kort introduktion till konstverken.

«Honom har jag aldrig hört talas om förr», sa 61-åriga amerikanskan Jackie, som var med på samma resa som jag. Då kom tillfället att berätta om min danska bakgrund, och att Olafur Eliasson, en känd konstnär med en del uppdrag i utlandet.

Inspirationen till att skapa vattenfall i New York härrör från hans besök i storstaden i slutet av 1980-talet, då han inspirerades av vattnet som omger och flyter genom staden. Man ska inte heller glömma hans isländska bakgrund, för hans far var islänning. Var än inspirationen kommer från, är vattenfallet medlet att framhäva



Det högsta vattenfallet ligger vid Govenors Island

förbindelsen till miljön, då vattenfallen införlivar naturens spektakulära skönhet i stadens landskap i en dramatisk måttstock. Olafur Eliasson har tidigare skapat vattenfall, men aldrig i den storleksordningen man ser i New York.

Förlängs utställningen?

På den båtture jag var på, var uppfattningen att konstverken borde bli permanenta – det förtjänar både de och New York.

Så kommer det dock knappast att bli, för Public Art Fund, som har inbjudit Olafur Eliasson till New York, stöder endast konstnärerna att visa samtidskonst tillfälligt.

Ännu ett genombrott för den danska konstnären.

«Klarsynte Olafur Eliasson intar MoMA och låter vattnet falla över East River. Han är större än Thorvaldsen, Jorn och Kirkeby. Och Piet Hein. Och PH. Och det är just nu. Med eller utan en bismak av konstnärlig demagogi», löd rubriken på Martin Bigums artikel med titeln «Ett bagage av hemlöshet» i Weekendavisen den 15 augusti 2008. Inte så mycket, men absolut täckande. New York City Falls är både på det ena och andra sättet stor dansk konst i New York.



Vattenfallet under Brooklyn Bridge i närbild.

www.publicartfund.org
www.olafureliasson.net
www.nyc.gov

Text och foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen, ordförande i Kanadensisk-Amerikanska vänskapsföreningen i Danmark





Sydney Walks

Jag tillhör dem som tycker väldigt mycket om vandringar, alla olika typer av vandringar. Allt från platt och enkelt till lite mer avancerat, och då är Australien ett himmelrike även på den fronten.

Bondi Beach Walk

Besöker man Sydney och vill se något annat än city med muséer, shopping och andra turistattraktioner finns det, endast ett stenkast bort, väldigt fina vandringar/promenader. Vid mitt senaste besök nu i juli 08, gick jag Bondi Beach Walk som är en del av Sydney CoastWalk. Jag startade i Bondi Beach och gick till Coogee men så klart går det att göra det omvänt och det finns inget som är fördelaktigare än det andra. Sträckan som snirklar sig längs kusten från den ena fantastiska bukten till den andra är ca 14 km och mest i stenunderlag. För mig tog det ca 2 timmar att gå i halvraskt tempo och med några kortare fotostopp. Leden är betydligt längre och man kan göra det till

en heldagsutflykt om man vill. Det finns flera matalternativ, antingen stopp i något av samhällena man passerar eller ta med picknick och avnjuta den med om inte världens vackraste utsikt så i alla fall en av dem. Det är en lätt promenad som är nästan helt platt, några ställen har trappor och det finns ingen risk att gå fel. Bussar till Bondi utgår från flera ställen runt om Sydney bla the Circular Quay (buss 380, 381, 382 juli 08) och Bondi Junction och de går med jämna mellanrum under hela dagen.

Utsikten är enorm ut över det mäktiga «Blue Pacific» och samhällena längs kusten!

Det finns flera internetsidor med bra information vad det gäller "walks" runt om Sydney, några är bla:

www.walkingcoastalsydney.com.au

www.visitnsw.com/Bondi_to_Bronte_p677.aspx

<http://media.randwickcitytourism.com.au/brochures/Coastalwalkway.pdf>





Förstaden Manly

En annan promenad jag hann med var Mosman Bay via Taronga Zoo, Clifton Gardens till Balmoral Bay. Jag bodde på Manly så jag tog mig till Mosman via buss men kommer man från city kan man ta färjan till South Mosman (Musgrave Street). Man kan både börja och avsluta på flera ställen men sträckan jag gick tog mig några timmar. Denna promenad är lite mer busig och lummig, men fantastisk på sitt sätt. Man kan knappt tro att man befinner sig ett stenkast från Operahuset och Sydney city. Till skillnad från Coast walken är denna lite mer stig och inte lika platt fast fina spår att följa. Vissa sträckor går man bland vackra hus som ligger precis vid vattnet, några precis bredvid Taronga Zoo - en härlig blandning. Det finns fikaställen på flera ställen och även tillgång till toaletter, precis som på

alla andra ställen runt om i Australien. Utöver utsikten och naturen är där en del intressanta historiska sevärdheter längs promenaden bla vid Chowder Bay. Lower Georges Heights är en före detta militärbas som nu ligger i en park med några statyer och minnesmärken. Vidare längs promenaden kommer man till Balmoral Bay där det är en hel del trappsteg men ändå inte svårt att gå. Man kan även se flera olika informationstavlor om Aboriginernas liv på platsen för länge sedan. Med anledning av att denna walks vissa delar är stigar och grus/sand kan det säkert innebära att när det regnar blir det lerigt och geggigt.

Längs stora delar växer vild mimosa som doftar underbart i alla fall i juli månad.

Text och foto: Johanna Gittne, Stockholm, Sverige



Medlemskap

Medlemskap i en av vänskapsföreningarna kostar 150 kr för ett år och täcker hela hushållet.

Betala in 150 kr på PlusGiro konto 36 72 66 - 4 för den Kanadensiska/Amerikanska föreningen och 150kr på PlusGiro konto 54 81 31-2 för den Australienska/Nya Zeeländska och uppgge namn och adress så är du medlem.

www.curiousexplorer.se - nu också med webbutik

Du kan fortfarande utnyttja öppningserbjudandena i vår nya webbutik:

En Nya Zeelandsk Mosaik (Helle Rettig) 98kr
En Canadisk Potlatch (Arne T. Naamansen) 120kr
Chilkoot Trail (Arne T. Naamansen) 150kr

(plus porto)

Böckerna säljs så länge lagret räcker. Läs mer om böckerna på www.curiousexplorer.se/shop





Temakvällar om Jorden Runt-resa 2008

Australian/New Zealand Friendship Society of Sweden (ANZFS) och Canadian/American Society of Sweden (Can/Am) arrangerar i samarbete med My Planet två temakvällar i Göteborg och Lund under hösten. Göteborg den 12 november och Lund den 13 november.

Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i ANZFS och Can/Am. Inträde för övriga är 50 kronor, som betalas i samband med resp temakväll senast kl 18.15. Besök gärna vår hemsida /www.curiousexplorer.se

Hjärtligt välkomna!

Erwin Apitzsch
Ordförande ANZFS

Axel Sandahl
Ordförande Can/Am

Program

- 18.30 **Presentation av föreningarna**
ANZFS (Erwin Apitzsch)
Can/Am (Axel Sandahl)
- 18.45-19.30 **Presentationer**
Storstäder i USA och Kanada
(Axel Sandahl)
Nationalparker i USA - En fotodröm
(Margaretha Ek)
Nationalparker i Kanada - En fotodröm
(Roger Hallman)
- 19.30-19.40 Hur planerar jag min Jordan Runt-resa
(Nicolas Petersson, My Planet)
- 19.40-20.00 Paus
- 20.00-20.45 **Presentationer (Göteborg)**
Australiens mångfald (Lars Wallin)
Aboriginisk kultur (Lars Wallin)
Nya Zeeland – omväxlande spännande (Axel Sandahl)
- Presentationer (Lund)**
Guldtips för en schön dag i Sydney (Thorolf Andersson)
Härliga utflyktsmål i bushen (Thorolf Andersson)
Nya Zeeland – omväxlande spännande (Axel Sandahl)
- 20.45-21.00 **Alternativa resvägar och frågestund**
Göteborg: Schillerska Gymnasiet, Vasgatan 19
Lund: Polhemskolan, Trollebergsv 31

Anmälan till temakvällarna görs till My Planet tel 031-70 151 70 eller
e-post: sv@myplanet.com senast den 7 november. Ange ev förenings-
tillhörighet (ANZFS -Can/Am).

Næste nummer av Curious kommer i december 2008

Nya upplevelser – ökad kunskap!

